

Kantoor
houden
vanuit je

rugzak

Nooit meer terugkomen van vakantie, maar gewoon altijd blijven reizen. Het is de nieuwe werk-revolutie: je baan opzeggen, alle bezittingen de deur uitdoen en de wereld rondtrekken met je laptop. Diana Vermeij, Yamile Yemoonyah en Heleen Heezen zijn reizende ondernemers en pioniers van een nieuw tijdperk: dat van de digitale nomaden.





Diana en partner Steven met hun 41 jaar oude Volkswagenbus Nina in Mexico

‘De mooie dingen in het leven gingen compleet aan me voorbij omdat ik er geen tijd voor had’

Y

amilie Yemoonyah (38) zit niet graag stil. Nadat ze twee jaar geleden al haar spullen had weggegeven en haar appartement opgezegd, reisde ze door Portugal, Spanje en Frankrijk, zat ze een maand in Portland (Amerika), bezocht ze haar geboorteland Colombia en reisde ze door Azië. Op dit moment is ze voor twee maanden op de Filipijnen. Hierna staan Vietnam en Thailand op het programma, dan Europa en volgend jaar Zuid-Amerika. Yemoonyah leeft de *laptop lifestyle*: ze reist de wereld over en verdient haar euro's online. Met haar bedrijfje Creative Web Biz helpt ze kunstenaars bij het opzetten van een online bedrijf. Met Skype als haar digitale kantoor maakt het niet uit waar ze dat doet. Yamile is niet de enige. Zo reist Heleen

Heezen (31) al bijna een jaar met vriend Jan en laptop door Azië en rijdt Diana Vermeij (32) sinds eind 2011 met partner Steven in een antiek Volkswagenbusje door Mexico. Deze vrouwen zijn volgens digitale nomade André Gussekloo pioniers aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Gussekloo: 'We staan aan het begin van een grote werkrevolutie. Niet het nieuwe werken, maar het nieuwe leven: altijd op reis.'

Op zijn website werkenvanuithetbuitenland.nl interviewt hij al een paar jaar digitale nomaden, onder wie Yemoonyah, Vermeij en Heezen. Het fenomeen groeit, merkt hij. 'Werken vanuit het buitenland kan nu al een tijdje – misschien zo'n zes à zeven jaar – maar veel mensen zijn zich nog niet bewust van de mogelijkheden of zijn er nog een beetje huiverig voor. Er zijn nu naar schatting hooguit een paar honderd Nederlandse digitale nomaden. Maar iedere week krijg ik wel een paar mailtjes van ondernemende Nederlanders die de stap ook willen zetten. Ze durven alleen nog niet.'

Voor die stap is dan ook een bepaalde geestesgesteldheid vereist, weet Vermeij. Met haar vriend Steven maakt ze websites en geeft ze trainingen rond het thema 'wonderlijk werken': werken vanuit je talent en passie. Iets wat ze zelf ook heeft moeten leren: 'Ik was ooit een rasechte *corporate* carrièrevrouw. Ik werkte bij DSM en droomde van een carrière bij een grote multinational. Ik wilde veel geld verdienen en mooie dingen kopen. Je had mijn verzameling schoenen moeten zien!'

Na een paar jaar bij DSM sloeg de twijfel toe. 'Ik begon mijn familie en vrienden te missen. Ik was alleen maar aan het rennen, vliegen en schelden op automobilisten naast me in de file. De mooie dingen in het leven gingen compleet aan

me voorbij omdat ik er geen tijd voor had. Op een dag realiseerde ik me: ik wil mijn tijd terug. Dat geld mag je houden!'

Vermeij nam ontslag en begon voor zichzelf. Niet veel later kwam het volgende omslagpunt. 'In de zomer van 2011 vroeg Steven op een avond in het park: "Wat als er nu geen morgen meer zou zijn? Wat als geld er totaal niet toe zou doen, wat zou je dan nu gaan doen?" Ik antwoordde: "Dan zou ik op avontuur willen, de wereld zien en meer genieten." Op 5 december dat jaar vertrokken we met onze backpacks naar Mexico.'

En dan begint er een heel ander leven, waarin je opeens tijd overhebt, vertelt Heezen. 'Wij leven iedere dag alsof het zondag is: we staan op zonder wekker, hebben geen routine en doen waar we zin in hebben.' Heezen runt samen met haar vriend Jan een aantal websites rond het thema



Heleen Heezen

duurzaamheid, waarvan EcoGoodies de grootste is. Ze leven van de advertentie-inkomsten en reisden de afgelopen maanden door Cambodja, Laos, Nepal, India, Maleisië, Vietnam en Thailand. 'Ik begin 's ochtends vaak met yoga-oefeningen, daarna lekker ontbijten en dan gaan we zoetjes aan eens naar een koffietentje om te werken. We werken gemiddeld vier uur per dag en leven daarvan als koningen. Terwijl we er in Nederland een baan bij zouden moeten zoeken. Bovendien besteed je koken en wassen vaak uit als je reist en is poetsen er niet bij, dus we houden veel tijd over.' Niet alleen is hun geld in sommige landen meer waard, voor Vermeij is het ook een andere rol gaan spelen. 'Geld is niet meer onze belangrijkste reden om te werken, het gaat erom dat je doet wat je leuk vindt. Wij ruilen daarom veel. In ruil voor eten, onderdak of een onderhoudsbeurt aan onze bus maken we voor iemand een website of helpen we hem met onlinemarketingklussen. Het afgelopen jaar in Mexico hebben we niet één keer voor een overnachting betaald.'

Ook bezit heeft een nieuwe betekenis gekregen: alles wat ze heeft, past in één rugzak. Vermeij: 'Ik heb al mijn spullen weggegeven of verkocht. Bij mijn ouders staat nog één kartonnen doos met fotoalbums, een oude knuffel en mijn eerste behaasje. Daar ging wel een heel proces aan vooraf, hoor. De eerste weggeefronde dacht ik: dit boek of deze schoenen kan ik niet weggeven. Een paar weken later doe je het toch. Na vier maanden was ons hele huis leeg.'

Er bleek een last van haar schouders te vallen. 'In Nederland is het best belangrijk hoe je eruitziet als vrouw en daarvan was ik me altijd heel bewust. Je kleding heeft een functie in de maatschappij: je straalt er wat mee uit. Op reis valt dat weg, heerlijk.'

Maar het digitale nomadenbestaan heeft ook een andere kant, zoals het gemis aan collega's, familie en vrienden. Het wordt dan ook wel 'the loneliest job in the world' genoemd. Yemoonyah: 'Ik ben altijd alleen, heb geen collega's om op terug te vallen en het is moeilijk om relaties op te bouwen als je reist. Langzaam krijg ik nu toch wel een vriendenkring van digitale nomaden. Maar in het begin miste ik dat.' Daarnaast krijg je veel dingen van thuis niet mee, merkt Vermeij. 'Mijn zus is net bevallen en mijn broer heeft een kindje van 2, we zien hen opgroeien via Skype. Mijn neefje begint nu langzaam te begrijpen dat dat pratende hoofd op het beeldscherm familie van hem is, een mens van vlees en bloed. Verder zijn mijn oma en Stevens opa overleden terwijl wij op reis waren. Dat soort intensieve familiemomenten moet je missen en dat is soms moeilijk.'

De drie vrouwen mogen dan nu nog pioniers zijn, hun levensstijl groeit in populariteit. Dat heeft met meerdere factoren te maken, denkt Yemoonyah. 'De onlinemarketingwereld groeit en de technologie maakt het makkelijker om vanuit het buitenland te werken. Op steeds meer plekken in de wereld is goed internet, je kunt communiceren via Skype en bestanden versturen via Dropbox. Verder



Yamile Yemoonyah

‘Ik heb altijd een fluitje bij me, als ik me onveilig voel stop ik dat in mijn hand’

worden steeds meer mensen zich bewust van de mogelijkheden. Het aantal boeken, artikelen, blogs en websites over locatie-onafhankelijk werken groeit. Bovendien wordt reizen in het algemeen goedkoper: vroeger kostte het een fortuin om naar Amerika te vliegen, nu ben je er voor een paar honderd euro.'

Het zijn wel vooral mannen die de stap zetten, volgens Yemoonyah. 'Ik denk dat 80 procent van de digitale nomaden die ik heb ontmoet mannen zijn. En als het vrouwen zijn, reizen ze meestal met een partner. Er zijn wel vrouwen die alleen reizen, zoals ik – copywriters, coaches, consultants en reisbloggers – maar het zijn er veel minder.' Toch denkt ze niet dat deze levensstijl voor vrouwen moeilijker is. 'Je moet er alleen beter bij nadenken. Je moet voorzichtig zijn en weten waar je naartoe gaat. Ik heb altijd een fluitje bij me, als ik me onveilig voel stop ik dat in mijn hand. En een deurstop voor mijn hotelkamer.' ►►

‘De baby zal juist goed passen bij ons vrije leventje, verwachten we’

Hoe de toekomst er voor hen persoonlijk uitziet, is nog een groot vraagteken. Vermeij: ‘Je verandert voortdurend als persoon en je weet niet welke kansen er op je pad komen. Maar ik denk wel dat we de komende jaren blijven reizen.’ Het stel heeft een mooi vooruitzicht: twee jaar na hun vertrek uit Nederland, op 5 december 2013, gaan ze in Mexico trouwen. Daarna rijden ze in hun busje naar het zuiden om te eindigen in het puntje van Argentinië. ‘En in 2016 willen we in Rio de Janeiro zijn voor de Olympische Spelen.’

Ook Heezen heeft een spannende toekomst voor de boeg: ze is zwanger. ‘Binnenkort gaan we een tijdje in Thailand wonen om ons kindje te krijgen. We hebben het er serieus over gehad om terug te gaan naar Nederland, maar willen het geen van beiden. We zijn zo blij met dit vrije leventje! We verwachten dat een baby daar juist goed bij past: we

zijn altijd samen en hebben veel tijd over. Als we nu terug naar Nederland zouden gaan, zou Jan een baan moeten zoeken en zouden we op zoek moeten naar een nieuw huis. Natuurlijk is het jammer dat iedereen zo ver weg is. Als je zwanger bent, gebeurt er van alles met je, en ik mis mijn ouders en vriendinnen wel om dat met hen te delen. Maar het is ook een leuke reden voor hen om ons straks hier te komen opzoeken.’ Of ze ooit nog in Nederland zal wonen, weet ze niet. ‘Het zou kunnen. Maar het kan ook ieder ander land ter wereld zijn.’

Dat geldt ook voor Yemoonyah. ‘Soms heb ik het gevoel dat ik ergens wel voor altijd kan blijven, maar dan kom ik weer op een nieuwe plek en heb ik dat gevoel opnieuw. Ik weet niet of ik altijd wil blijven reizen, maar zeker nog wel een paar jaar. Ik heb Australië en Nieuw-Zeeland nog niet gezien, Afrika lijkt me interessant en de rest van Azië en Zuid-Amerika wil ik ook nog verkennen. De hele wereld eigenlijk. En dan naar de maan.’ ●

>> **Meer weten over deze vrouwen?**

Yamile Yemoonyah: www.creativewebbiz.com

Diana Vermeij: www.wonderlijkwerken.nl

Heleen Heezen: www.ecogoodies.nl